

TALE TIL ØSTERS- OG MUSLINGEFORPREMIERE I TORVE- HALLERNE I KØBENHAVN DEN 9. OKTOBER 2015

[Kun det talte ord gælder]

Kære prinsegemal, borgmester, morsingboer, østers- og muslingeelskere

Jeg er rigtig glad for at være med her i dag til præsentationen af årets første Limfjordsøsters- og muslinger – og det er absolut ikke kun fordi, at jeg synes, at de to bløddyr smager fantastisk.

Jeg har læst lidt op på lektien, hvilket har understreget for mig, at østers altid har været en skattet spise. Der er således fundet tegn på, at vores forfædre i stenalderen også spiste østers.

Mange år senere – i år 1557 – tog den danske krone eneret på østersfiskeri. Det viste sig imidlertid at være svært at håndhæve, så der blev indført hårde straffe for de, som forbrød sig mod eneretten.

I første omgang bøder og konfiskering af de fangne østers. I anden omgang straffearbejde i jern. Og i tredje omgang dødsstraf.

Så elsker man altså virkelig sine østers, hvis man vil risikere døden for dem!

Heldigvis er det i dag forbundet med knap så stor risiko at få fingrene i gode østers og muslinger.

Og det er jo blandt andet takket være jer repræsentanter fra Mors. I sørger med dagens arrangement for, at også københavnere kan få smag for den delikatesse, som Limfjordsøsters og muslinger virkelig er.

Men potentialet er jo endnu større. I dag eksporteres der for cirka 430 millioner kroner østers- og muslinger.

Med det fokus, der er på danske delikatesser i udlandet i disse år, bør der være rigtig gode muligheder for at øge eksporten betragtelig, hvis råvarerne ellers er der til det.

Samtidig har vi i de senere år jo også kunne se, at det med at fange sin egne østers er blevet lidt af et hit blandt turister.

Østersafari, hvor turister iført gummistøvler og waders tager på østersjagt i Limfjordens delikate spisekammer, er et godt eksempel på, at det lokale og nære rummer masser af turismepotentiale.

Lad mig således slutte med at sige, at jeg håber, at erhvervs- og vækstpotentialet i Limfjordsøsters- og muslinger i de kommende år vil åbne sig lige så smukt, som de østers- og muslinger, vi nu skal smage.

Tak for ordet.